

רבנו הגדול – הזקן – סדר לפני אנשי שלומינו העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר כל תנועה, שתהיה רק כפי האמת ובאה על ידי עבודה.

ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים ולשבר סלעים, איבערקערען די וועלט. האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה שיהיו, בכונה אמתית די ומספיק: א ברכה בכונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.

אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעה רבה ועצומה, פשוט לערנען א רבוי און פארשטיין – כל אחד לפי ערכו – ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

The Alter Rebbe provided the members of the chassidic brotherhood with a path in the intellectual service of G-d and the search for the truth. This entails examining whether every action is dictated only by the truth and is motivated by one's endeavors in Divine service.¹

This path of service does not involve breaking down mountains, shattering boulders and overturning the world, as some utterly mistaken people think. The simple truth is that any activity or endeavor, whatever it may be, if it is carried out with sincere intent, suffices: a blessing recited with concentration; the words of prayer uttered with a prepared heart and with a knowledge of “before Whom one stands”;² a verse from Chumash with the awareness that it is the Word of G-d; a verse from Tehillim; or the positive trait of drawing one's friend close with love and affection.

True, to attain this requires awesome and tremendous exertion. One must study extensively and with understanding, every individual according to his level. G-d will then help him [so that his efforts] will be genuine.³
